

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Ἐν Αἰγίῳ τῇ 29^ῃ Ὀκτωβρίου 2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρὸς
τὸν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Λαρίσης καὶ Τυρνάβου
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

ΘΕΜΑ: Αἰ περὶ τοῦ «Ἐμβολίου» προσφάτως γενόμεναι δηλώσεις Ὑμῶν, εἰδικώτερον δέ ἐπὶ τοῦ σημείου, ὅτι «**Θεόσταλτο εἶναι το ἐμβόλιο κατά του covid**» (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 26.10.2021, σελ.14).

Σεβασμιώτατε καὶ Ἀγαπητέ μοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,

Ἀπευθύνομαι πρὸς Ὑμᾶς σήμερον δημοσίως, ἔπειτα ἀπὸ τὴν προσφάτως ἀπευθυνθεῖσαν ἐτέραν Ἀνοικτὴν Ἐπιστολὴν μου πρὸς

α) τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, καὶ

β) τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δημητριάδος κ. ΙΓΝΑΤΙΟΝ, πειθαρχῶν καὶ πάλιν εἰς τὴν προτροπὴν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καθ' ἣν «**τά δημοσίως λεγόμενα καὶ πραττόμενα, δημοσίως πρέπει καὶ νά ἐλέγχωνται**» (ΕΠΕ, 23,393), προκειμένου νά καταθέσω καὶ πρὸς τὴν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα τὴν σφοδρὰν ἀντίδρασιν τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς διὰ τὰς ὑφ' Ὑμῶν προσφάτως γενομένας Δηλώσεις, αἵτινες ἔχουν ὡς ἀκολούθως:

«Θεόσταλτο οὔτε λίγο οὔτε πολὺ χαρακτηρίζει το ἐμβόλιο κατά του κορωνοϊοῦ ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος. Με νέες του δηλώσεις στην τηλεόραση «Θεσσαλία» ουσιαστικά καλεῖ τον κόσμο να εμβολιαστεί. Μεταξύ άλλων υποστήριξε τα εξής: **«Ο Θεός ἐδῶ εκφράζεται με ἄλλον τρόπο. Δηλαδή, μας ἔδωσε τα**

μέσα που μας προτείνουν οι υγειονομικοί και το εμβόλιο. Να πω ξεκάθαρα. Ό,τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος δεν θα το κάνει ποτέ ο Θεός. Ή για να το πω πιο απλά, αν έχεις πονοκέφαλο και έχεις δίπλα σου την ασπιρίνη, δεν θα κάνει ο Θεός θαύμα, για να σου περάσει ο πονοκέφαλος. Θα σου πει, πάρε την ασπιρίνη. Αυτό είναι το θέμα. Ο Θεός παρεμβαίνει εκεί που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αντίθετα εκεί που ο άνθρωπος μπορεί να πάρει τη ζωή στα χέρια του, ο Θεός δεν παρεμβαίνει για να δει την ελευθερία του ανθρώπου και να την επιβραβεύσει».

(<https://news12.gr/theostalto-charaktirizei-to-emvolio-o-m/>)



Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ.

Γρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, εξώφυλλον

Επί πλέον απευθύνομαι προς Υμάς, επικαλούμενος τα πρεσβεία μου εις την Αρχιερωσύνην, καθώς επίσης και το γεγονός, ότι κατά την διάρκεια της υπερ-τεσσαρακονταετούς ταπεινής μου διακονίας (43 έτη μιάς θυσιαστικής πορείας) οι κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας Συλλειτουργοί μου Πρεσβύτεροι προσηύχοντο προς τον Θεόν δι'εμέ μέ τά λόγια: «Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Αμβροσίου, ον χάρισαι τη Αγία Σου Εκκλησία εν ειρήνη, σών, **έντιμον**, υγιά, μακροημερεύοντα και **ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ**».

Αυτό, λοιπόν, το χρέος να ορθοτομούμε τον λόγον της αληθείας, δηλ. να μη διδάσκουμε στο Λαό του Θεού ανακρίβειες ή και ψευδείς διδασκαλίες, με υποχρεώνει να Σας απευθύνω την παρούσαν αδελφικήν επιστολήν, προκειμένου νά Σας τονίσω, ότι **ΠΛΑΝΑΣΘΕ ΠΛΑΝΗΝ ΟΙΚΤΡΑΝ**, όταν ισχυρίζεθε, ότι το εμβόλιον είναι **ΘΕΟΣΤΑΛΤΟ ΔΩΡΟ!** Βέβαια ο όρος «**Θεόσταλτο δώρο**» δεν εξήλθεν από τα χείλη Σας, παρά ταύτα είναι η

ερμηνεία της φράσεως **«Δηλαδή, μας έδωσε (ο Θεός) τα μέσα, που μας προτείνουν οι υγειονομικοί και το εμβόλιο».**

Σας προκαλώ, λοιπόν, και Σας παρακαλώ επίσης, να μας φέρετε τις αποδείξεις, ότι το Εμβόλιον κατά του Κορωνοϊού είναι δώρον του Θεού στην Κοινωνία μας.

Έως τότε δράττομαι σήμερα της ευκαιρίας να Σας απόδειξω το ακριβώς αντίθετον! Ό,τι δηλ. το Εμβόλιον Covid 19 είναι εφεύρεσις των Σκοτεινών Δυνάμεων του Διαβόλου, οι οποίες σήμερα όχι απλώς κυβερνούν, αλλά και κατεξουσιάζουν την ανθρωπότητα! Ό,τι δηλ. δεν είναι ένα Θεόσταλτο δώρο, αλλά ένα ΔΙΑΒΟΛΟΣΤΑΛΤΟ«ΔΩΡΟ» ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΣΜΑ, για την καταστροφή της Πανανθρώπινης Κοινωνίας!

Ιδού, λοιπόν, μερικά αποδεικτικά στοιχεία:

1. Καθώς ήδη έχω γράψει στην πτωχή μελέτη μου με τίτλον «**ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ, ΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**» (Αίγιον, Μάρτιος 2020) κατά το έτος 1981 ετέθη σε κυκλοφορία μία μελέτη με τον τίτλον «**The Eyes of Darkness**» του συγγραφέως Dean Koontz. Εκεί, λοιπόν, αναγράφονται και τα εξής συγκλονιστικά λόγια:

«Περί τό 2020 μία σοβαρωτάτη πνευμονία-σχετική ασθένεια θά διαδοθῆ εἰς ὅλοκληρον τόν Πλανήτην, κάνοντας ἐπίθεσιν εἰς τοὺς πνεύμονας καί εἰς τοὺς βρόγχους. Θά ἀντιστέκεται σέ ὅλες τίς γνωστές θεραπείες»!



(Μπορείτε να κατεβάσετε από το Διαδίκτυο και να διαβάσετε το βιβλίο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ κάνοντας λήψη στον παρακάτω σύνδεσμο: (γράψετε https://drive.google.com/file/d/1k5mjdB8pSewMOJIRWsnE7yKdjw_Sj6H2/view και έπειτα να πατήσετε τα πλήκτρα Ctrl+Enter).

Σας παρακαλώ, Αδελφέ μου, να στοχασθήτε: Η προαναγγελία της διαδόσεως του Κορωνοϊού γίνεται κατά το έτος 1981! **Δηλ. τριάντα εννέα χρόνια προ της εμφανίσεώς του!** Και μάλιστα ο συγγραφέυς ορίζει το έτος

2020 ως το έτος της διαδόσεώς του! **«Περί τό 2020»** έγραψε! Είναι, λοιπόν, προφήτης του Χριστού ο συγγραφέας Dean Koontz; Ασφαλώς ΟΧΙ!

Άρα προαναγγέλλει το σκοτεινό σχέδιο της Παγκοσμιοποίησης, δηλ. των Δυνάμεων του Διαβόλου! Μάλιστα δε και προλέγει, ότι ο ιός «θά άντιστέκεται σέ όλες τίς γνωστές θεραπείες»!

2. Στην πραγματικότητα μέχρι της παρούσης ώρας ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ φάρμακο, με το οποίο να καταπολεμάτε οριστικά και αμετάκλητα ο Κορωνοϊός! Γί αυτό, λοιπόν, και πολλοί από αυτούς, που έσπευσαν να υποβληθούν στον εμβολιασμό

α) Είτε μολύνονται και πάλιν από τον Κορωνοϊό!

β) Είτε μεταδίδουν τον ιό στους συνανθρώπους των!

γ) Είτε παρά ταύτα και αποθνήσκουν από τον ιό!

Επί του πρώτου σημείου:

3. Θα έχετε πληροφορηθή ασφαλώς, ότι εδώ στη γειτονιά μας ένας εκλεκτός Μητροπολίτης, συγχρόνως δε και φίλτατος Αδελφός μας, μολονότι είχε υποβληθή και στο πρώτο και στο δεύτερο εμβόλιο, παρά ταύτα ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ με αποτέλεσμα να νοσηλευθή στο Νοσοκομείο των Πατρών! Πως είναι δυνατόν το εμβόλιο να είναι ουρανόσταλτον δώρον και ένας διπλά εμβολιασμένος Μητροπολίτης να προσβάλλεται και πάλιν από τον Κορωνοϊό; **Ωστε διαπράττει λάθη καιο Θεός; Ντροπή Σας, Σεβασμιώτατε!**

4. «Αυτά τα εμβόλια επανενεργοποιούν τους παλιούς καρκίνους και τα αυτοάνοσα», μας λέγει ο Νομπελίστας Καθηγητής Ιολόγος κ. Λουκ. Μοντανιέ, όπως διαβάζουμε στην Εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ:

«Αυτά τα εμβόλια επανενεργοποιούν τους παλιούς καρκίνους και τα αυτοάνοσα»

Πηγή: ΜΑΚΕΛΕΙΟ, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, σελ. 5

5. «Κίνδυνος αυτοάνοσης θρομβοπενίας και φλεβικής θρόμβωσης από το εμβόλιο της Τζόνσον», γράφει και πάλιν η ως άνω Εφημερίδα!

Επείγον διαβιβαστικό στα ελληνικά νοσοκομεία για τα σκευάσματα της Janssen

Κίνδυνος αυτοάνοσης θρομβοπενίας

και φλεβικής θρόμβωσης από το εμβόλιο της Τζόνσον

Πηγή: ΜΑΚΕΛΕΙΟ, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, σελ. 11

Επί του δευτέρου σημείου,
ότι δηλ. και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τον ιό:

6. «Διάτρητα στοιχεία παρουσίασε ο Τσιόδρας», διαβάζουμε στην Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 26^{ης} Οκτωβρίου (σελ. 16), όπου αναγράφονται και τα εξής: «Δεν προκύπτει από επίσημα δεδομένα η αποτελεσματικότητα των εμβολίων, που επικα-λέσθηκε ο λοιμωξιολόγος». Και η Εφημερίδα συμπληρώνει: «Τα δεδομένα όμως και τα στοιχεία της έρευνας, που επικαλέσθηκε ο επικεφαλής των λοιμωξιολόγων (δηλ. ο Καθηγητής κ. Τσιόδρας) παραμένουν ερμητικά κλειστά για επιστημονικούς ερευνητές, οι οποίοι από την αρχή της πανδημίας έχουν αποκλειστεί σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα της πανδημίας». Άρα οι αρμόδιοι υγειονομικοί Παράγοντες **και ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ και ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ** τον Ελληνικό Λαό με στοιχεία αναληθή, υπακούοντες στις Κυβερνητικές εντολές!



Ας έλθουμε τώρα επί του τρίτου σημείου, ότι δηλ. πολλοί αδελφοί μας, μολονότι έχουν δεχθή το εμβόλιο,πεθαίνουν!

7. Στην Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ της 26^{ης} Οκτωβρίου διαβάζουμε την εξής συγκλονιστική είδηση: «Πενταπλάσιοι οι θάνατοι των εμβολιασμένων σε σχέση με τους ανεμβολίαστους! Νέα στοιχεία-σοκ από την Βρετανία, τα οποία αναλύει ο Διδάκτωρ Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Αρβανίτης».

Έάν, λοιπόν, αληθεύει η είδησις αυτή, Σεβασμιώτατε, τότε – σύμφωνα με τον ισχυρισμόν Σας, ότι δηλ.το εμβόλιο είναι θεόσταλτον δώρον- ο Θεός πρέπει να χαρακτηρισθή ωςΔΟΛΟΦΟΝΟΣ! **Μη γένοιτο, Αδελφέ μου!**

Δυστυχώς η εποχή μας είναι εποχή συγχύσεως των φρενών!

- Το άσπρο το ονομάζουμε ...μαύρο!
- Την εγκράτεια.....ως βλακεία!
- Την ηθική ανωμαλία, δηλ. την ομοφυλοφιλία, ως φυσιολογική σχέση!
- Την ενάρετη ζωή.....ως καθυστερημένη κατάσταση!
- Τον πιστό Χριστιανόως κοινωνικά απόβλητο στοιχείο!
- Την απάτη.....ως εξυπνάδα κλπ. κλπ....

Ιδού και το σχετικό δημοσίευμα:

"ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ"!

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, σελ. 8

8. Υπάρχει, λοιπόν, μία μεγάλη σύγχυσις στη σύγχρονη Κοινωνία! Την ομολογούν οι κοσμικοί παράγοντες, αλλά δυστυχώς την αγνοούν μερικοί εκκλησιαστικοί Ηγέτες! «**Απροετοίμαστη η ανθρωπότητα στην εισβολή του Κορωνοϊού**», γράφει η Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ και συμπληρώνει: «**Το λάβαρο της Εκκλησίας κατά του μεγάλου εχθρού, του Κορωνοϊού, σήκωσαν Αρχιμανδρίτες και Πρεσβύτεροι της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού**»!!!!



Πηγή: ΤΟ ΠΑΡΟΝ, Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021, εξώφυλλον

9. Το πρόβλημα του εμβολιασμού κατά του Κορωνοϊού προβληματίζει πολύν κόσμο! Η Κυβέρνησις Μητσοτάκη, εφαρμόζουσα τυφλά τις εντολές των μυστικών Δαιμονικών Δυνάμεων της

Παγκοσμιοποιήσεως κλπ, προσπαθεί να επιβάλει «με το ζόρι» τον εμβολιασμό στον Ελληνικό Λαό! Όσοι αρνούνται να δεχθούν το εμβόλιο χαρακτηρίζονται ως **ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΙ (!)**, όσοι δε εξ αυτών είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι τίθενται σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ από την εργασία των, ενώ συγχρόνως στερούνται και των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους! Μερικοί εισέτι Εκκλησιαστικοί παράγοντες, υποτασσόμενοι στα κελεύσματα της Πολιτείας και πλανώμενοι, χαρακτηρίζουν ως «**Δώρον Θεού**» το δαιμονικής εμπνεύσεως εμβόλιο! Θέλετε αποδείξεις; Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος έσπευσε να δεχθή την τρίτην δόσιν του εμβολίου και χωρίς εντροπήν απετόλμησε και είπε τα εξης ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ λόγια: «**Δημητριάδος Ιγνάτιος: Το εμβόλιο είναι δώρο Θεού**»!!!

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Το εμβόλιο είναι δώρο Θεού»

Ποιος άλλος θα «γλείψει»
για να πάρει τον
«θρόνο»;

Νέα έκκληση στους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν έκανε ο μητροπολίτης Δημητριάδος και Αθιμου κ.κ. Ιγνάτιος. Από το εμβολιαστικό κέντρο του Νοσοκομείου Βόθου όπου βρέθηκε για να κάνει την τρίτη δόση, επανέλαβε ότι το εμβόλιο κατά του covid είναι «δώρο Θεού» και κάλεσε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να το κάνουν...



Πηγή: ΜΑΚΕΔΕΙΟ,
Δευτέρα 25.10.2021,
σελ. 16

10. Πολλοί Έλληνες διαμαρτύρονται ομαδικώς! Αρνούνται να δεχθούν τον εμβολιασμό! Αλλά η Κυβέρνησις Μητσοτάκη είναι και ΚΟΥΦΗ και ΤΥΦΛΗ! Δεν παίρνει χαμπάρι!

«ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ», γράφει η Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ των Πατρών στο φ. της 27^{ης} Οκτωβρίου (σελ. 4) και συμπληρώνει:

«Αυτή τη φορά οι αντιεμβολιαστές της Πάτρας είναι αποφασισμένοι να ακουστούν «βροντερά» τα αιτήματά τους και να πουν το δικό τους ΟΧΙ,!»

Στον αγώνα αυτό, τον οποίο διεξάγει ένα αμέτρητο πλήθος διαμαρτυρομένων, ηγούνται δύο Πανεπιστημιακοί Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών: Ο κ. Κωνστ. Φαρσαλίνος και ο κ. Κωνστ. Πουλάς!

ΟΙ «ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΔΙΝΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

«ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ



Πηγή: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Τέταρτη 27 Οκτωβρίου 2021, σελ. 4

11. Πρέπει να σημειώσουμε επί πλέον, ότι η Κυβέρνησις Μητσοτάκη είναι ΔΙΠΡΟΣΩΠΗ, διά τούτο δε και **απαράδεκτα ΑΔΙΚΗ!** Υποχρεώνει τον Έλληνα Πολίτη να υποβληθή οπωσδήποτε στον εμβολιασμό, ενώ την ίδια ώρα αφήνει **ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΥΣ** τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, δηλ. τους **ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ**, τους Μουσουλμάνους μετανάστες και τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες!

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στους εμβολιασμούς

Στο απυρόβλητο Ιεχωβάδες και «θρησκευτικές μειονότητες»



Ιδού η νέα τάξη πραγμάτων: Σε λίγο θέση στις παράγκες, θα παίρνουν οι άνεργοι ανεμβολίαστοι Έλληνες. Οι Ροθβαίοι ήδη έχουν εγκατασταθεί σε αντίπα πολεμτελείας ανάμεσα μας...



«Μόνο οι Ορθόδοξοι Έλληνες να υποφέρουν»

Πηγή: MAKEAIEIO, Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021, σελ. 15

12. Και, τέλος, διά να μη νομίσετε, Σεβασμιώτατε Αδελφέ, ότι Σας αδικούμε, επισφραγίζουμε την προς Υμάς ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ μας με το περί Υμών σχετικόν δημοσίευμα: Γράφει, λοιπόν, η Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «Ο Θεός μας έδωσε το εμβόλιο! Ο Μητροπολίτης Λαρίσης “ξαναχτυπά”, λίγες ημέρες μετά τον Δημητριάδος!» (βλ. φ. της 26^{ης} Οκτωβρίου σελ.14).

"Ο Θεός μας έδωσε το εμβόλιο"! Ο Μητροπολίτης Λαρίσης "ξαναχτυπά", λίγες ημέρες μετά τον Δημητριάδος!

Στα σχεδόν 2 χρόνια πανδημίας και ιδιαίτερα από την εποχή που το εμβόλιο κατά του covid μπήκε στη ζωή μας, υπάρχουν εκκλησιαστικοί ταγοί που έχουν δώσει ρεσιτάλ δημόσιων εμφανίσεων μιλώντας ανοικτά υπέρ των εμβολιασμών.

Ορισμένοι μάλιστα συγχέουν το Θείο με τα της πανδημίας, με στόχο να επηρεάσουν όσους περισσότερους πιστούς μπορούν.

Ένας εξ αυτών είναι και ο Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος, ο οποίος ξαναχτύπησε με νέες δηλώσεις που θα προκαλέσουν αίσθηση.

Στη συζήτηση μάλιστα για το πόσο... "θεόσταλτο είναι το εμβόλιο κατά του covid" ενέπλεξε μέχρι και τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό στην Ελασσόνα, όπου δεν υπήρξε κανένας νεκρός παρά τις ζημιές, δίνοντας έτσι παραδείγματα της "Θείας πρόνοιας".

"Να πώς φαίνεται η πρόνοια του Θεού εκεί που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εδώ (σ.σ. στην πανδημία) ο Θεός εκφράζεται με άλλον τρόπο. Δηλαδή μας έδωσε τα μέσα τα οποία μας προτείνουν οι υγειονομικοί και το εμβόλιο. Να πω ξεκάθαρα, πως ό,τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος δεν θα το κάνει ποτέ ο Θεός. Ή για να το πω απλά, αν έχει κάποιος πονοκέφαλο και έχει δίπλα

του την ασπιρίνη δεν θα κάνει θαύμα ο Θεός να σου περάσει ο πονοκέφαλος".

Νέα έκκληση στους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν κατά του κορωνοϊού διότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δύσκολος, έκανε πρόσφατα και ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλυμρού κ. Ιγνάτιος.

Από το εμβολιαστικό κέντρο του Νοσοκομείου Βόλου όπου βρέθηκε για να κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου, ο Σεβασμιώτατος επανέλαβε ότι το εμβόλιο κατά του covid είναι δώρο Θεού (σ.σ. ούτε συννενοημένοι να ήταν με τον Λαρίση!), απηύθυνε μήνυμα ενότητας προς την τοπική κοινωνία, επισήμανε ότι δεν πρέπει να κυριαρχήσει ο διχασμός και κάλεσε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να το κάνουν, διότι "έχουν χρέος προς τον εαυτό τους, αλλά κυρίως προς τους συνανθρώπους τους".



Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, σελ. 14

Σεβασμιώτατε Άγιε Λαοίσης,

Είσθε εκ των νεωτέρων Μελών της σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας μας με μίαν σεμνήν μέχρι χθές και αγλαόκαρπον διακονίαν Σας στις Υπηρεσίες της Ιεράς Συνόδου! Διατί τώρα πιά αμαυρώνετε την έως χθές φωτεινήν πορείαν Σας; Θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω προς Υμάς τα λόγια του Αγίου Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας:

ἽΩ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῆ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ' ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος;

Τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ' ὑμῶν· ἐξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

Οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;

Τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ; εἶ γε καὶ εἰκῆ.

Ο οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

(Γαλ. 3, 1-5)

ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

Ω ανόητοι Γαλάται, ποιός σας εβάσκανε, ώστε τώρα να μη πείθεσθε και να μη υπακούετε εις την αλήθειαν, σεις εμπρός εις τα μάτια των οποίων, ολοκάθαρα και ξάστερα παρεστάθη και σαν να εξωγραφήθη ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός;

Τούτο μόνον θέλω να μάθω από σας· το Πνεύμα το Άγιον, τα πολλά και θαυμαστά χαρίσματα του, τα ελάβατε από τας τυπικάς διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου η τα ελάβατε από το κήρυγμα της πίστεως που ακούσατε και εδεχθήκατε;

Είσθε, λοιπόν, τόσο ανόητοι; Αφού αρχίσατε τόσο καλά με την χάριν του Αγίου Πνεύματος, τώρα καταλήγετε εις τας διατάξεις του Νόμου, που έχουν να κάμουν με την σάρκα και όχι με τον αγιασμόν της καρδιάς;

Τόσας δωρεάς και ευεργεσίας, που ελάβατε από το Πνεύμα το Άγιον, ματαίως τας έχετε λάβει; Εάν βέβαια ημπορή να λεχθή ότι τας ελάβατε ματαίως, διότι το βέβαιον είναι ότι, εάν τας περιφρονήσετε, θα γίνουν εις καταδίκην σας.

Ο Θεός, λοιπόν, ο οποίος πλούσια σας χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον και ενεργεί μεταξύ σας θαύματα μεγάλα με την άπειρον δύναμίν Του, σας χορηγεί και ενεργεί αυτά από τα έργα του Νόμου, που τάχα επράξατε η από την πίστιν στο κήρυγμα που έχετε ακούσει;

Σεβασμιώτατε Άγιε Αδελφέ,

Επαναλαμβάνω προς Υμάς: «Τις Υμάς εβάσκανεν»; Στις παλαιότερες γενεές οι κληρικοί μας ωδηγούσαν τούς πιστούς στην άγκαλιά

τοῦ Χριστοῦ μας καί ὄχι στά χέρια τῶν Κυβερνητικῶν παραγόντων και τοῦ ἐπάρατου ἐμβολιασμοῦ! Αφού, λοιπόν, με την χάριν του Αγίου Πνεύματος, αρχίσατε τόσο καλά την ιερατικήν Σας πορεία, **διὰτί τώρα κηρύσσετε τις διατάξεις του Νόμου, που έχουν να κάμουν με την προφύλαξιν της σαρκός και όχι με τον αγιασμόν της καρδίας;**

Σας διαβεβαιώ, ὅτι το ἐμβόλιον ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ὅπως διακηρύσσετε, ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ!

Ὡς Ἀδελφός-Επίσκοπος Σας καλώ, λοιπόν, εἰς μετάνοιαν και ἄμεσον ἐπανόρθωσιν των «**ἡμαρτημένων**» Σας. Παρακαλώ Ὑμᾶς, παύσατε νά ὑπηρετῆτε τήν πλάνην!

Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ ἐλάχιστος, ἀλλά και πρεσβύτερος, ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



✠ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ